



# KAPSTOK



**Mogen wij  
op een  
extra steun  
rekenen om  
onze werking  
verder  
te zetten?**

Via rekening:

IBAN

BE33 0012 7977 4146

van De Loodsen



Heeft u graag een fiscaal  
attest?

Dan stort u best op rekening:

IBAN

BE80 7765 9023 3377

van Caritashulpbetoon vzw

Liefdadigheidstraat 39

1210 Brussel

-Met vermelding:

'Project 8369'

## Een adres of een thuis?

Vorige week namen we deel aan een bijeenkomst op de 10<sup>de</sup> verdieping van den Bell. Een gelegenheid om nog eens 'n foto te nemen van een deel van onze binnenstad en ook wat te mijmeren.

Ondanks wegenwerken en kleine problemen vinden er zoveel mensen een echte thuis, maar vallen er ook evenveel uit de boot.

Daarbij komen er dan beelden voor ogen van talrijke steden of plaatsen in oorlogsgebieden, die volledig kapot gebombardeerd worden met als gevolg miljoenen mensen op de vlucht, zonder thuis, zonder adres. Waar blijft het recht op een veilige woonplaats?

Meer dan ooit staan we als Westerse mens voor de keuze: hoe willen we ons samenleven verder uitbouwen; wie mag er bij horen, kunnen (willen) we de rijkdommen van onze moeder aarde delen; krijgen degenen die vandaag geboren worden nog een plaatsje om hun leven uit te bouwen? En deze keuzes moeten we maken te midden van een mentaliteit van zelfbehoud, eigen gelijk, defensie, grenzen afbakenen en meer rijkdom opbouwen. Om nog niet te spreken van ecologische rampen.

Welke gegronde hoop mogen we koesteren?

Welke stappen maken ons blij?

Welke toekomst zouden we  
met velen willen uitbouwen,  
wie willen we meenemen  
in ons enthousiasme?

In dit nummer zetten we de ramen van de Loodsen even open en vertellen we graag over ons dagelijks bezig zijn, de pijn, de strubbelingen en de vreugde die we daarbij beleven. We zijn gelukkig met allen die ons steunen en ons telkens weer een hart onder de riem steken.

Annemie Luyten



Nummer 270  
Juni 2024



# HET LEVEN IN ... OVERZET-OVERSTAP



## Dagelijkse leven in De Overzet

Voor de meesten van ons is het oh zo vanzelfsprekend om 's ochtends wakker te worden en naar het werk te vertrekken, nadien boodschappen te doen en een lekkere maaltijd te bereiden voor onze familieleden. Op maandag gaan we naar de tennises, op woensdag volgen we een cursus keramiek en pottendraaien, en niet te vergeten dat het weekend al staat volgepland met een theaterstuk en een gezellig diner met enkele vrienden. Voor de vrouwen die in De Overzet wonen, is dit absoluut niet de realiteit van hun dagelijkse leven.

Zij zijn als het ware aan het huis geclusterd omdat ze in de rest van de maatschappij niet mogen tellen. Ze hebben niet het recht om opleidingen te volgen, vrijwilligerswerk te doen, deel te nemen aan culturele activiteiten, etc. Vele talenten krijgen hierdoor niet de kans om zich verder te ontwikkelen. We vinden het dan ook belangrijk om zinvolle tijdbesteding te organiseren voor de vrouwen van De Overzet. Het is enorm fijn om een van hen gelukkig te kunnen maken met een naaimachine, de ander met een hoopje bloemzaadjes die in de tuin geplant kunnen worden, nog een ander met een zakcentje om te besteden op het schoolfeest van de kinderen. Maar het moet geweten dat het dagelijkse leven van de vrouwen vaak eentonig kan zijn. Dan zijn het ook momenten als het vieren van een verjaardag in gezellig samenzijn die heel bijzonder zijn voor De Overzet. (Ella)



## Vakantieplanning met ups en downs



### Twee maand vakantie!!!

Misschien herinneren we het aftellen van onze jeugdijaren naar de 'grote vakantie'. Maar, als we met onze vrouwen en kinderen van Overzet of Overstap of met de moeders, die Nederlandse lessen volgen over deze lange vakantieperiode spreken is er toch wat aarzeling.

Hoe kunnen we die periode zinvol overbruggen, zullen we onze Nederlandse woordenschat niet verliezen, gaan onze kinderen nog kunnen volgen op school in september, is het betaalbaar, wat wordt er allemaal aangeboden? Hoe kunnen we inschrijven? Hoe kunnen we zelf een beetje genieten en tot rust komen?...

Het moet gezegd... er is wel een breed aanbod en er zijn vele mensen van goede wil in de verschillende diensten. Maar de digitale wereld is zo complex, zeker voor wie nog geen of slechts recent verblijfspapieren heeft. Ook wijzelf geraken er heel vaak niet aan uit.

Enkele mensen werden aangesteld om de toegankelijkheid van het vakantieaanbod (digitaal) te verbeteren; ze testten het voor de eerste keer uit in de Overzet maar o wee... het werd een kleine ramp. Niet getreurd; er kwam een nieuw aanbod bij zeer vriendelijke mensen in Atlas, die alles op alles zetten om de vakantiecampen voor de kinderen te verduidelijken zodat de ouders konden leren voor de toekomst hoe ze konden inschrijven.

En voor verschillenden lukte het, ze waren zo gelukkig en fier. Maar ook wel wat treurnis voor wie uit de boot viel: geen wettig verblijf, alleen beperkte A-kaart, geen vermindering, geen vrijwilligerswerk, verder zoeken!

En dat blijven we doen, we willen er zoveel mogelijk over vertellen omdat we beseffen dat het zo belangrijk is voor de toekomst van de kinderen en het verantwoordelijkheidsgevoel van de ouders. We zijn ervan overtuigd dat het heel vaak niet gaat over onwil maar over onwetendheid bij de verantwoordelijken. En hopelijk kunnen we in onze volgende Kapstok vertellen over die fijne maanden juli en augustus. (Annemie)





# HET LEVEN IN ... OVERZET-OVERSTAP

## De Overzet-Droomfabriek

Het zijn deze keer niet Bart Peeters en Gloria Monserez die dromen laten uitkomen, maar het zijn jullie die mee kunnen helpen om de mooiste dromen waar te maken. Onze droom zou alvast vervuld worden als we voor alle vrouwen van de Overzet een wonderlijke dag kunnen organiseren met jullie hulp.

Onze wekelijkse ontmoetingen in De Overzet zijn steeds een bijzonder gebeuren. Af en toe doen we eens goed zot met allerlei gekke spelletjes.

De andere keer is het al wat serieuzer en gaat het meer over de praktische zaken die bij de opvang komen kijken. En een keer in de zoveel tijd zijn onze ontmoetingen ronduit ontroerend. Dan maken we tijd voor heel open gesprekken over het lief en leed van elke vrouw.

Tijdens deze momenten worden de grootste zorgen gedeeld, maar ook de grootste dromen komen naar boven. De ene vrouw wil graag haar zoon ontmoeten die ze al maandenlang moet missen, de andere vrouw droomt van een job als luchtvaarttechnicus, etc.

Zo is stilaan het idee ontstaan om een **droomweek** te organiseren. Het doel hiervan is om de vrouwen iets te laten beleven waar ze anders niet toe komen. We zouden dit willen laten doorgaan de week van 19 tot 25 augustus.

Heb je zin om hier deel van uit te maken? Geef dan zeker een seintje telefonisch (03/234.05.11) of via mail (info@deloodsen.be). Eind juni plannen we met iedereen die wil een brainstormsessie om het hele concept verder uit te werken. (Ella)



## De Overzet en Overstap als familie

### Vandaag in Harmattan; 'Kunnen vrienden ook familie zijn?'

Voor een van de vrouwen uit De Overzet die al verschillende jaren naar onze Nederlandse lessen komt, is het antwoord op deze vraag klaar en duidelijk; 'Natuurlijk! Vrienden kunnen ook familie zijn; dit moeten geen bloedverwanten zijn'. Ze verloor haar beide ouders op jonge leeftijd. Toen ze naar België kwam, verliet zo ook meteen de rest van haar familie. Wij zijn nu haar familie. Het zegt veel over de band die we opbouwen met ieder van de vrouwen.

Naomi, de eerste vrouw die in De Overstap werd opgevangen, kwam een tijdje geleden op bezoek met twee van haar kinderen. De oudste vloog in de armen van 'zijn grote broer' Victor die nog in De Overstap woont. Gabriël was slechts één jaar toen hij De Overstap verliet, en kan dus geen herinneringen hebben aan 'zijn grote broer'. Maar deze adorabele ontmoeting geeft veel prijs over de liefde waarmee Naomi over De Overstap vertelt tegen haar kinderen.



De band tussen de vrouwen en de opvanghuizen eindigt niet wanneer ze het huis verlaten en hun eigen weg gaan. Ontmoetingen die jaren later plaatsvinden tussen de vrouwen onderling, tussen de vrouwen en hun buddy's, tussen de vrouwen en het opvanghuis, etc. getuigen steeds van veel warmte, vriendschap, genegenheid. (Ella)



Mieke & Nathaniel





# HARMATTAN

## (on)verwachte uitnodiging!



Gelach op de eerste verdieping, gestommel op de trap, geklop op de deur. Wij zitten met enkelen ernstig te werken achter onze computer. 'Willen jullie naar boven komen?' Ik denk even na: geen Suikerfeest bij de moslims, geen Pinksteren bij de Ethiopiërs, geen ... neen, neen, verjaardag!

We worden uitgenodigd door Radja om haar verjaardag samen te vieren. Alles hebben ze meegebracht: warme drank, taart, eigen gebakken koekjes. We zitten bijna op het einde van het schooljaar en dan is het zo hartverwarmend om te voelen hoe deze vrouwen, samen met de lesgeefster niet alleen Nederlandse woorden gedeeld hebben, maar ook een stukje van hun leven. Naast het zingen in verschillende talen en het schrijven van 'gelukkige verjaardag in het Arabisch' werd er echt gedeeld.

De les was gegaan over 'de familie' en in gebroken Nederlands probeerden ze uit te drukken wat kleine en grootfamilie betekent. Onmiddellijk voel je je opgenomen in een breder gebeuren. Blij dat we dit mogen meemaken, maar ook spijtig dat we deze intieme momenten van vreugde en pijn niet meer kunnen delen in ons dagelijks nabuurschap in onze stad.  
Annemie L.

## Spelletjesvoormiddag

Tijdens de lente hebben we naast de lessen ook nog leuke ontspannende activiteiten georganiseerd.

We hebben met verschillende klassen een spelletjesvoormiddag gehouden. Zo konden ze spelenderwijs de taal oefenen en leren. De leerkrachten hebben samengewerkt en verdeelden de studenten in kleine groepjes.

Telkens kwam er per groepje een ander spel aanbod. Dit zorgde voor een fijne, leuke interactie met momenten van plezier en leergerichtheid. (Vanessa)



## Bezoek Wereldwinkel



Omwille van de goede ervaringen van vorig jaar en zeker ook de fijne uitleg van Diane gaan de groepen weer naar de Wereldwinkel. Gezien de winkel veel eerlijke producten van verschillende werelddelen verkoopt, is het interessant om de winkel te leren kennen en het Nederlands te oefenen. In de winkel wordt uitleg gegeven en mogen er vragen worden gesteld. Met een bon van 5 euro krijgt iedereen de kans om wat uit te kiezen, tot grote verbazing werd er zelfs een product uit Tsjetsjenie gevonden!



En binnenkort op stap naar enkele musea.

Dankzij het aanbod om gratis een interessante rondleiding te krijgen in eenvoudig Nederlands trekken we naar Red Star line, naar Plantin Moretus, naar het Modemuseum of gewoon op stadsverkenning.

En dan zit het jaar er op en plannen we nieuwe inschrijvingen begin september



# ONZE INSPIRATIE

## En ondertussen op de Sint-Jacobsmarkt....

Vorige zondag verzamelden de gezinnen van Euro-Children, die een mooie vakantie voorbereiden voor kinderen uit Oekraïne. Een formidabele inzet van families uit heel Vlaanderen, die zo hun gezinsvakantie willen delen met anderen.

Nog enkele Tochten van hoop 'Mensen met een missie vroeger en nu' worden gepland in de hoop dat de regen nu voorbij is. De ontdekking van wat er aan inzet gebeurt is in de vorige eeuwen, maar vooral hoe de solidariteit nu ingevuld wordt achter de soms prachtig gerestaureerde gevels blijft velen verbazen.

Een bezinningsdag voor de parochie van Sint Joris, een personeels bezinning voor de medewerkers van Orbit, bezoek en deelname aan de woensdagmiddagbezinningen, onze plannings in de verschillende projecten.

En tussendoor is er voortdurend een aanleiding om iets te vieren! Of ook een gesprek rond de gebeurtenissen in de wereld waarvoor ons verstand te klein is.

Antwoorden op vragen van stagiaires, die ons met een dubbel gevoel achterlaten. Blij omdat jonge mensen zich hier willen engageren maar spijt omdat we slechts enkelen kunnen aannemen. Bezoek van de internationale studenten Odyssee Hogeschool, eindresultaten van thesissen of onderzoeksrapporten.

Gelukkig kunnen we de bloemetjes buiten zetten en geraakt de straat bijna klaar! En zien we zelf de vakantie in het verschiet.

Annemie

## Een hebbinging voor vrijwilligers



### Aanvulling boekje 'Geen kruimels' (sociale kaart)

Onze uitgave, waarmee we vele vrijwilligers en hulpverleners trachten te ondersteunen wordt voortdurend ge-updatet. Indien uw boekje nog recent is, gelieve dan volgende wijzigingen aan te brengen:

Bij de voedselbedeling:

**Schrappen** : Raad en Daad

**Aanvullen** bij Teledienst: voeding di., wo. en vrijdag enkel op afspraak voormiddag

Budget ma.en do. (10-15u)

**Toevoegen**:

Leger des Heils ,Ballaerstraat 92 2018 Antwerpen, van 9u tot 13.30u

Bij Materiële hulpverlening:

-Leger des Heils van dinsdag tot vrijdag 10u tot 17u

Nieuwe uitgave kan besteld worden aan 6 euro.



### SOMS

Soms is het of bij elke stap er iemand leeft in mij.  
En soms terwijl ik grijns en grap, is hij me zo nabij.

Soms, als ik in de spiegel staar, dan kijk ik in zijn blik.  
Dan vraag ik mij: 'Wie is er waar?'  
Wie van de twee ben ik?'

Maar misschien horen wij bijeen als duisternis en licht.  
Misschien heeft ieder mens niet één, maar meer dan één gezicht...

## Op zoek !

Het is niet erg origineel, iedereen van jullie heeft al wel gehoord van de moeilijkheden om betaalbare huisvesting te vinden. Toch willen we ons daar zo maar niet bij neerleggen. Wij denken er aan om vanuit onze werking daar ook sterker op in te zetten. Het is immers moeilijk voor onze vrouwen, wanneer ze werk en verblijfspapieren hebben een betaalbaar appartement te vinden. Zo slipt onze opvang dicht en kunnen we geen nieuwe mensen opvangen en het beperkt de vrouwen om hun leven verder uit te bouwen

Wij doen een oproep aan al onze lezers. Indien jullie mensen kennen, die van plan zijn een appartementje (groot of klein) te gaan verhuren aan een betaalbare prijs maar met de zekerheid dat ze daardoor een bijdrage leveren aan een bewoonbare samenleving, ga met hen in gesprek. Vraag hen om het niet onmiddellijk te afficheren, maar het ons te melden. Zo kunnen we samen zoeken of er een goede match te vinden is en elke partij er wel bij vaart.

# DE LOODSEN: WETENSWAARD

WERELDVLUCHTELINGENDAG

Donderdag 20 juni 2024 - 20u  
Een andere kijk op migratie



Migratie staat hoog op de politieke agenda, vaak als een bedreiging voorgesteld, maar wat met de rechten van mensen op de vlucht? Vluchtelingen, asielzoekers, migranten, mensen zonder papieren beroeren de publieke opinie, maar in dat debat is weinig oog voor de medemensen die achter deze verschillende termen schuilgaan.

Waarom is de opvangcrisis in België een schending van de mensenrechten? Organiseert de EU zelf pushbacks met haar nieuwe migratiepact? En zijn er dan geen menswaardige alternatieven voorhanden?

Kom op Wereldvluchtelingendag naar De Roma voor een avond in het teken van een andere kijk op migratie, waarin solidariteit met mensen op de vlucht centraal staat. In samenwerking met **Vluchtelingenwerk Vlaanderen** en haar partners, organiseren we gesprekstafels over thema's als "wat is een vluchteling?", "pushbacks" en "gezinshereniging."

Ga in gesprek met elkaar en met diverse experts - onder meer **Flor Didden** (11.11.11), **Stefaan Peirsman** (ACV) en **Pascal Debruyne** (HoGent) - over de blinde vlekken in het huidige migratiedebat.

Laat je inspireren door de vele grote en kleine initiatieven, die solidariteit met mensen op de vlucht en met mensen zonder papieren organiseren. Gevoed door deze gesprekken sluiten we af met een panelgesprek met humanitair hulpverlener en winnaar van de Prijs voor de Mensenrechten, **Saar Depuydt**, ondernemerscoach **Wali Sediqi** en advocaat migratie- en vluchtelingenrecht **Benoit Dhondt**, gemodererd door MO\* journaliste **Samira Bendadi**.

## TIJDSHEMA

19:00 fietsenstalling open  
19:15 deuren open  
20:00 start programma  
20:10 gesprekstafels  
20:50 pauze  
21:00 panelgesprek  
21:40 einde programma  
22:40 fietsenstalling sluit

## TICKETPRIJZEN

€5 - aan de kassa betaal je €2 extra

<https://www.deroma.be/nl/agenda/wereldvluchtelingendag/12229/>

St.-Anna ten Driëen Linkeroever

## GROEPSTENTOONSTELLING 'DE ZEE, DE ZEE!'

Zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur

Zondag van 14.00 tot 17.00 uur

Vrije toegang

## KUNSTENAARS

- Chantal Capelle
- Alexandra Cool
- Pat Harris
- Peter Hautekiet
- Marc Janssens
- Veerle Rooms
- Linda Ruttelynck
- Chantal Talbot
- Marcelle Engelen
- Bruno Van Dyck
- Giovanni Winne

Met deze tentoonstelling willen we niet alleen mijmeren over het verleden en de herinneringen aan de zee, we willen elke bezoeker ook de kans geven om zijn persoonlijke boodschap neer te schrijven voor de toekomst en in een fles te stoppen met een kurk er bovenop. Deze 'message in a bottle' gaan we niet in de Schelde gooien en kijken waar ze terecht komt maar we gaan al deze berichten na de tentoonstelling verzamelen in een tijdscapsule die we verzegelen en wegstoppen in de kruipkelder van de kerk om daar over enkel tientallen jaren in 2050 (dit is ook de postcode van Linkeroever) teruggevonden te worden.

