



KAPSTOK



Mogen wij op een extra steun rekenen om onze werking verder te zetten?

Via rekening:
 IBAN
 BE33 0012 7977 4146
 van De Loodsen



Heeft u graag een fiscaal attest?
 Dan stort u best op rekening:
 IBAN
 BE80 7765 9023 3377
 van Caritashulpbetoon vzw
 Liefdadigheidstraat 39
 1210 Brussel
 -Met vermelding:
 'Project 8369'

**Nummer 271
 Augustus 2024**

Hopelijk heeft de vakantieperiode ieder van jullie een aantal momenten gegeven om rustig te kunnen genieten, van de wonderlijke natuur, van ravottende kinderen, voet- of fietstochten, activiteiten met kinderen of kleinkinderen... Maar ook van een boeiend boek, de tijd om een achtergrond artikel eens helemaal uit te lezen, een bezinningsperiode, of voor sommigen een verplichte rust- of hersteltijd.

En zo **hopen** we weer met veel vreugde aan de slag te gaan. Toch denk ik dat heel veel mensen, hoezeer ze echt gelukzalige momenten kregen in het verlot zich soms de vraag stelden: hoe kunnen wij genieten met al die oorlogsgebieden en slachtoffers in ons achterhoofd? Om maar niet te spreken over de verkiezingsperikelen in eigen land en de vele kleine of grotere geweldplegingen.

En toch! Laatst las ik een bedenking bij het woord HOOP. Wij zouden als christenen te dikwijls het woord in onze mond nemen. Het zou ons een beetje ontlasten van het NU en te veel alles in de toekomst projecteren. Nochtans meen ik dat we gegronde hoop mogen hebben indien we ons met kleine stappen in het grotere geheel van een meer warme samenleving kunnen inzetten. De opgedane energie kan ons in staat stellen om weer opnieuw verbanden te leggen, gastvrijheid waar te maken, grenzen van eigenbelang te doorbreken en creatieve samenwerking op gang te trekken. Daar mee bouwen we onze projecten en werking van de Loodsen verder uit.

En voor die HOOP zullen duizenden mensen ook samenkomen bij het Pausbezoek. Daar moet een kracht van uitgaan die verder reikt dan eenieder voor zich.

Annemie Luyten en de Loodsen-ploeg

HARMATTAN: INSCHRIJVINGEN 3 SEPTEMBER!

Het einde van die mooie zomer is in zicht.

Velen weten dat dit betekent dat we onze Harmattan lessen terug zullen opstarten. Ook dit jaar gaan we opnieuw aan de slag met een geëngageerde groep vrijwilligers om de liefde voor de Nederlandse taal door te geven aan tientallen gemotiveerde anderstaligen.

Hoofdzakelijk bieden we onze lessen aan, aan anderstaligen zonder wettig verblijf, die in het reguliere NT2 onderwijs geen plaats krijgen; wat maakt dat we steeds overblijven met een groep enthousiaste cursisten die blijven komen omdat ze in Harmattan Nederlands mogen leren en hierbij het gevoel krijgen gastvrij onthaald te worden.

Heel belangrijk!

Op 3 september moet iedereen zich persoonlijk komen inschrijven - ook de cursisten die vorig jaar al les volgden.

Dus ken je geïnteresseerden, laat hen zeker weten dat ze op deze dag aanwezig moeten zijn. Op deze dag zal bepaald worden in welke groep les gevolgd kan worden. Bovendien biedt deze dag de mogelijkheid om reeds kennis te maken met de lesgevers.

We starten op 10 september met onze lessenreeksen en deze lopen tot en met midden juni 2025. We hebben zowel klassen voor beginners, semi-gevorderden als gevorderden.

De lessen vinden plaats op dinsdag, woensdag of donderdag.

We hebben beperkte plaatsen in onze klassen maar hopen zoveel mogelijk cursisten warmhartig te ontvangen.

Voor meer informatie kan je gerust mailen naar info@deloodsen.be

**Inschrijvingen
Schooljaar 2024-2025
3 september
Van 9 uur tot 15 uur
St. Jacobsmarkt 43**



OVERZET



Hoe praat je over een plek die mensen hebben ontvlucht door de gruwelen die ze er hebben meegemaakt? Over een plek waar niet alleen leed maar ook veel liefs is gedeeld? Over een plek waar mensen iemand achterlaten die hen heel dierbaar is?

Houd je deze gesprekken luchtig of juist heel serieus? Haal je er een tolk bij of kan je vertrouwen op Google Translate en kies je ervoor om geen 'onbekenden' te betrekken?
Praten over het land van herkomst, hoe doe je dat?

We zijn er zelf niet uit, maar ondernemen toch pogingen, niet zonder aarzeling. We kunnen er niet rond dat ervaringen uit het land van herkomst de vrouwen maken tot wie ze zijn en hoe ze zich gedragen. Om samen stappen vooruit te kunnen zetten in het uitbouwen van een toekomstperspectief, is het belangrijk om ook die achtergrond een plek te kunnen geven.

Wanneer vrouwen in de Overzet komen, vinden we het eerst en vooral belangrijk dat ze voelen dat ze terecht zijn gekomen in een warme en veilige omgeving. Gesprekken over een plek die gelinkt kan worden aan traumatische ervaringen zijn dan niet de eerste gespreksonderwerpen die we willen aanknopen. Gaandeweg bouw je een vertrouwensband op met ieder van hen. Voorzichtig kan je dan af en toe het moment aangrijpen om eens wat dieper in te gaan op de ervaringen van de vrouwen met hun land van herkomst. Dit doen we zowel in spelvormen als in meer serene een-op-een gesprekken. Niet verwonderend uit dit zich vaak in ontroerende, aangrijpende momenten.

Telkens weer sta je met je mond vol tanden...

... als iemand vertelt hoe ze met haar zoon is gevlucht uit Tsjetsjenië uit angst voor de Russische overheid die alle jongens boven de 18 jaar naar de Russisch-Oekraïense oorlog stuurt. De oorlogen tussen de Tsjetsjenen en de Russische overheid hebben enorme trauma's veroorzaakt bij de Tsjetsjeense bevolking, die nu opnieuw in vreselijke angst leeft.

... als iemand met tranen in de ogen vertelt hoe hard ze haar negenjarige dochter mist, die is achtergebleven in de Tigray regio bij de rest van de familie, nadat ze het land heeft ontvlucht op zoek naar een veilige omgeving om haar dochter te laten opgroeien. Een dochter die - door administratieve rompslomp en onrechtvaardig beleid - maandenlang gescheiden blijft van haar moeder en groot moet worden in een regio die totaal verwoest is, waar ze zelf haar schoolbank moet bekostigen om onderwijs te kunnen volgen.

... als iemand vertelt hoe haar zieke zus moet kiezen welke medische behandeling ze zal krijgen op basis van wat ze zich kan veroorloven in plaats van op basis van de medische nood die er is. Geen pensioenstelsels, geen sociale zekerheid...

... als iemand haar zieke zus sterft doordat ze te laat haar medicatie uit België heeft ontvangen die niet in het land van herkomst beschikbaar is.

Ook sta je met je mond vol tanden... als al deze vrouwen dag na dag de moed vinden om hun zorgen opzij te zetten en te werken aan een mooie toekomst! Het zijn sterke vrouwen!

(Ella)

OVERZET

Al was de zomervakantie voor velen van de vrouwen geen evidente periode (weinig mogelijkheden voor kinderopvang, geen Nederlandse lessen...), toch is er ook heel wat moois ontstaan in de afgelopen maanden.

Na een maandenlange periode van stress en onzekerheid - veroorzaakt door de papieren muren die worden opgetrokken bij de procedure gezinshereniging - kan een van de vrouwen opnieuw wat rust vinden nu de visumaanvraag van haar dochter is ingediend.

Eindelijk is er een perspectief dat haar dochter, die ze al bijna een jaar moet missen, naar België kan komen.

**Dromen maar!
En of er dromen zijn uitgekomen
deze zomervakantie!**



Ook voor Joceline zal binnenkort een grote droom waargemaakt worden. Met dank aan lieve, geëngageerde mensen die een bijdrage willen leveren aan een bewoonbare samenleving, krijgen zij en haar vriend de kans om samen te wonen en te bouwen aan hun toekomst.

Het geluk zit ook in de kleine dingen. Ik denk aan Maret die de tranen in haar ogen heeft wanneer haar prachtige naaimachines cadeau worden gedaan door mensen met een heel groot hart.

Wat een fantastisch nieuws voor Helen die te horen krijgt dat haar zoon in september mag starten in het eerste leerjaar. Een uitstap naar de uniformwinkel is dan weer minder enthousiasmerend met een zesjarige spring-in-'t-veld.

Dankzij de Protestantse gemeenschap uit de Bexstraat, die ons telkens blijven steunen met kleine bijdragen, zal Joel op maandag 2 september apentrots door te schoolpoort paraderen met zijn gloednieuwe uniform.



We blijven dromen! (Ella)





WIJ ZOEKEN

Opvang- en Perspectiefbegeleid(st)er voor de projecten Overzet en Overstap

Omschrijving organisatie en doelgroep:

De Loodsen vzw zet zich in om via een aantal projecten ondersteuning en kansen te geven aan maatschappelijk kwetsbare groepen die uit de boot vallen. Via haar projecten **De Overzet** en **De Overstap** biedt De Loodsen opvang aan vrouwen (met of zonder kinderen) zonder wettig verblijf of met precair verblijf en een zekere (medische) kwetsbaarheid.

Jij kan ons team versterken:

Wij zoeken een nieuwe medewerk(st)er voor ambulante perspectiefbegeleiding aan vrouwen, al dan niet met kind, van vreemde origine op zoek naar een nieuw, liefst legaal perspectief. Daarvoor werk je mee aan een gastvrije opvang zodat vrouw en kind tot rust kunnen komen.

Je biedt een intensieve, integrale (traject)begeleiding aan mensen zonder wettig verblijf. Samen met de vrouw (en andere partners) werk je aan een toekomst met oog op een duurzaam, reëel en hopelijk wettig perspectief.

Dit bestaat enerzijds uit een juridisch luik: je werkt hiervoor samen met collega's en advocaten. Dit houdt o.m. in: analyse van het migratietraject en eerdere verblijfsaanvragen, verkennen van de resterende verblijfspistes en verkennen van andere opties naast wettig verblijf (vrijwillige terugkeer, door-migratie...)

Daarnaast bied je ook integrale ondersteuning op verschillende domeinen: sociaal-materieel, relationeel, psychische en fysieke gezondheid ... je brengt krachten en hulpbronnen in kaart, werkt samen aan doelen en helpt de gast om deze te realiseren. Zelfredzaamheid wordt betracht. Voor de volledige beschrijving bel ons :03/234.05.11, of mail: annemie.luyten@deloodsen.be

Mogelijke indiensttreding vanaf 1 oktober 2024

WOENSDAGMIDDAG IN DE VAKANTIE



Tijdens de vakantiemaanden werden onze wekelijkse bezinningen en ontmoetingen op woensdagmiddag even opgeschort.

Toch werden er een aantal gelegenheden gevonden om, voor wie thuis was, bijeen te komen in een zomerse sfeer. Elke gelegenheid, de een wat belangrijker dan de andere is goed om mekaar te treffen. Zo hield Fernand een speciale "bezinnende" toespraak n.a.v. zijn verjaardag. Ook enkele vrijwilligers van Onthaal St. Antonius waren er bij. Een wederzijdse grote dankbaarheid voor de solidariteit en de vriendschap.

Vanaf 21 augustus zijn we opnieuw gestart met de bezinningsmomenten. We genoten nog in vakantiesfeer van het Zonnelied van Franciscus.

**Iedereen die zin heeft om eens mee te doen is heel welkom.
Om 12.30u bezinningmoment tot 13u en daarna zorgen we voor boterhammetjes!**

DE LOODSEN: WETENSWAARD

Startavond Welzijnszorg



Graag kondigen we hier reeds de startavond van de campagne 'Recht op waardig werk' aan. Deze gaat door op dinsdag 22 oktober in Vormingscentrum van Oostmalle vanaf 19u

Eén van de ingrediënten van de avond zijn de verhalen van de verschillende projecten, die Welzijnszorg dit jaar steunt.

Vanuit ons project Harmattan: Nederlandse lessen aan mensen die nog geen wettig verblijf hebben zullen we van de partij zijn. Eén van de mogelijke toeleidingen tot werk is immers ook de taal. Vermits mensen zonder papieren in de praktijk geen opleiding kunnen volgen vinden we het nodig om alvast de taal te oefenen en zo ook ontmoetingskansen te creëren.

Over de inhoud van de campagne en over de mogelijke werkvormen op school, individueel of in groep verneem je alles.

Wie vanuit Antwerpen wil meegaan, kan het ons laten weten voor carpool.

Gemeenschap van Villers
Rodestraat 39 Antwerpen.
uitnodiging Bijbelnamiddag

**zaterdag 28 september 2024
van 14u tot 16u.
in onze ontmoetingsruimte,
zaaltje Melania.**

De bezinning wordt geleid door dr. Jean Bastiaens, diaken van het bisdom Antwerpen, voormalig directeur van Bijbelhuis Zevenkerken, momenteel medewerker van de Diocesane Werkgroep Bijbel (bisdom Antwerpen). Hij staat met ons stil bij het Joodse karakter van het Nieuwe Testament.

Hoe hangen het zogenaamde 'Oude Testament' en het 'Nieuwe Testament' samen?
Wat kunnen we zeggen over de Joodse oorsprong van het christendom?
Wat is het actuele belang van dit vraagstuk?

Inschrijven: € 6 te storten op rk.nr. BE 32 4098 5766 0102 van Gemeenschap van Villers vzw met vermelding Bijbelnamiddag van **28 september 2024**.

We geven aan 25 geïnteresseerden de kans om in te schrijven.

Aansluitend is er om 16u30 een Eucharistieviering in de Begijnhofkerk.
van harte welkom,

Angèle De Schutter



Oog in oog met onrecht, geweld en conflict is er een keuze te maken. Die keuze is moeilijk en niet de meest comfortabele. Het is een keuze die moed vraagt. Het is geweld niet met geweld beantwoorden, het onrecht niet met stilzwijgen en conflict niet met ontwijking. Het is een keuze voor de Zachte Kracht.

5 digitale bundels geven je een aanzet om in jouw omgeving een positief verschil te maken. 5 inspirerende vredesvrouwen symboliseren de Zachte Kracht en zorgen voor een voedende grond. Met verdiepende teksten, rake liedjes, stimulerende quotes en concrete acties word je aangemoedigd om in jouw zachte kracht te gaan staan.

De beelden zijn van vredesvoorvechter Frans Wuytack. (DE TERUGKEER VAN DE MENS is gratis te bezoeken in de Sint-Niklaaskerk Gent van 22/9/24 tot 11/11/24.)

Van 21 september tot 4 oktober 2024 valt om de drie dagen een van deze inspiratiebundels in je mailbox.

Contacteer Bénédicte Kusendila: benedicte@paxchristi.be