



KAPSTOK



**Mogen wij
op een
extra steun
rekenen om
onze werking
verder
te zetten?**

Via rekening:

IBAN

BE33 0012 7977 4146

van De Loodsen



Heeft u graag een fiscaal
attest?

Dan stort u best op rekening:

IBAN

BE80 7765 9023 3377

van Caritashulpbetoon vzw

Liefdadigheidstraat 39

1210 Brussel

-Met vermelding:

'Project 8369'

Langzaam herontdekken

We leven in een Passietijd.

Elke dag krijgen we precies meer leed te horen. Is het niet ten gevolge van oorlogsgeweld, dan gaat het over hongersnood, klimaatrampen enz. Dictators die mekaar het licht in de ogen niet gunnen, halsstarrig en onverbiddelijk blijven.

Ook in onze samenleving is er een verharding: drugsgeweld, onveiligheid en onmenselijke behandeling van gevangenen.

Wanneer we het Passieverhaal van Jezus beluisteren kunnen we niet anders dan aan de actualiteit denken. Verraad, populisme 'op het kruis met Hem', Pilatus en beulen; angst, verlatenheid en uiteindelijk het sterven op een kruis als de 'Minste van de mensen'.

En toch leven we toe naar Pasen: 'Zie de Mens die het heeft volbracht ' Hij toont dat de levensstijl die in de bijbel beschreven staat ,ondanks alles tot Opstanding leidt. Een leven in liefde voor elke mens met een goddelijke dimensie.

De vrienden van Jezus, de leerlingen, de vrouwen hebben hun angst en ontgoocheling moeten overwinnen om die levengevende aanwezigheid weer te ontdekken. Welke kracht in hen gevaren is weten we niet zeker maar in de verhalen gaat het over delen, de handen uit de mouwen steken, naar buiten treden, uitgesloten de handen opleggen...

We kunnen er nu ook flitsen van herkennen: synodale vernieuwing in de kerk, klimaatcomité's, vluchtelingenopvang, samenhuizen, maar ook vernieuwende projecten in de zorg, in buurtleven, delen in diversiteit...

Met Pasen wensen we mekaar dat wij ook die kracht zouden mogen ervaren om doorheen al de negativiteit weer fris te handelen, het authentieke en het mooie ontdekken van mensen die over alle grenzen heen van deze wereld iets moois willen maken. Het is ons toegezegd: Leven in overvloed!

Zalig Pasen

Annemie Luyten

Nummer 269
Maart 2024

OVERZET-OVERSTAP

‘Een rechtvaardig migratiebeleid is mogelijk’

Op 5 maart werden we uitgenodigd op het leerdebat ‘een menswaardig migratiebeleid is mogelijk’ georganiseerd door ORBIT vzw naar aanleiding van de verkiezingen in 2024.

Samen met enkele andere experts uit het werkveld kregen we de kans om politici met de neus op de feiten te drukken. Beurtelings deed elke expert een korte getuigenis over hoe zijn/haar organisatie hulp probeert te bieden aan mensen die zich in precare toestanden bevinden doordat ze geen humane behandeling krijgen in het huidige migratiebeleid. De politici kregen op hun beurt de kans om op deze getuigenissen te reageren.

Als jonge en relatief nieuwe medewerker bij De Loodsen vond ik het best spannend om als zogenaamde expert een overtuigende uiteenzetting te doen over de realiteit waarmee wij bij De Loodsen geconfronteerd worden. Het helpt als je gesteund wordt door een geëngageerd publiek dat veel appreciatie toont voor onze werking. En volgens het beeld op de foto werd er toch goed geïllustreerd!

Wat een leerrijke ervaring!

Ella

Open vergadering op 8 mei Noteer alvast!

Het is alweer lang geleden dat we een Open Algemene vergadering hebben gehouden. Meestal was het elk jaar een enthousiast gebeuren, waarin we met vele vrijwilligers en sympathisanten kennis maakten en uitwisselden. Die traditie nemen we opnieuw op.

Noteer dus alvast **woensdag 8 mei** (ook symbolisch een belangrijke datum) om 19.30u op de Loodsen. Onze projecten komen aan bod, maar het hoofdpunt zal de evolutie van de Overzet en de Overstap zijn in het kader van de vernieuwende aanpak van opvang met perspectief op toekomst.

In een aantal steden worden er reeds projecten betoelaagd en nu kunnen we waarschijnlijk ook met onze werking in Antwerpen wat steun krijgen.

Annemie



Lente in De Overzet

Oh wat zijn we blij met de prachtige tuin in de nieuwe Overzet nu de lente is doorgebroken. Dat vraagt natuurlijk wel een... lenteschoonmaak!

Op een van onze wekelijkse afspraakjes in De Overzet zijn we alvast met z'n allen aan de slag gegaan. We kijken ernaar uit om binnenkort ten volle te kunnen genieten van een frisse lentetuin.

Niet alleen voor de kinderen maar ook voor de iets 'minder - jongeren' onder ons doet het deugd om te midden van de stad wat groen te kunnen ontdekken.

En binnenkort, in de Paasvakantie op 12 april houden we een klein feestje-open deur om te bedanken. Een uitnodiging volgt nog.



Jonge mensen in huis, ze inspireren ons

Onze stagiair Bobette: maatschappelijk werk op pad.

Sinds een paar weken, ga ik elke maandag naar Parochie Sociaal: de onthaalwerking in Sint Joris parochie.

Van bij de aanvang vroeg men mij om in te springen om de mensen te onthalen. Onmiddellijk voelde ik de warme sfeer en die houding probeer ik ook door te geven. Sinds de corona periode werkt men immers met afspraken en bij het welkom hoort dan ook het nakijken op de lijst. Dat geeft de gelegenheid om met de mensen al in gesprek te gaan. En nu en dan is er wel iemand die geen afspraak had en dan is het de kunst om hen toch even te beluisteren.

Soms zijn deze gesprekken wel heel confronterend. Zo kwam er overlaatst een vrouw, die zowat bleef treuzelen en wanneer ik nog met haar alleen was vertelde ze bijna wenend dat haar dochter verkracht werd door een familielid. Ik probeerde echt te luisteren maar hoe kon ik deze vrouw nog op een andere manier nabij zijn?

Zo komt het actief luisteren naar boven. Een doelstelling die ik voor mijn stage onder de knie moet krijgen. Gelukkig kan ik er naderhand in ons team over napraten. Ik word goed begeleid door mijn collega's en er is een sterk teamverband.

Soms blijven een aantal verhalen wel nazinderen. Vrouwen, die alle eindjes aan mekaar knopen en toch de schoolrekeningen niet kunnen betalen. Kinderen, die niet voldoende eten meekrijgen of in de kou zitten omdat de energie niet geregeld is. We geven een kleine financiële steun maar het is vooral de gastvrijheid, het feit dat mensen hun verhaal kunnen doen dat hen doet terugkomen.

Ik stel vast dat wij niet altijd beseffen hoe goed we het hebben en ik vind dit een goede leerkans om mijn vaardigheden te oefenen en mijn stage tot een goed eind te brengen.

Bobette

Masterstudent Robbe...



Ondertussen leerden we ook Robbe kennen. Hij kwam al spontaan een aantal keren meehelpen, bij de verhuis van de Overzet of was aanwezig op de woensdagmiddagen.

Hij maakt zijn masterthesis sociologie aan de U.A. Hij koos een onderwerp dat ons allen wel interesseert:

'De positie van religieuze overtuigingen in het kader van een Faith Based Organisation'

Het is eigenlijk een verkenning of en hoe solidariteit vertaald wordt vanuit een levensovertuiging. Een religieuze overtuiging kan vaak een sterke motivatiebron zijn voor het verrichten van maatschappelijk werk.

In de Covid periode hebben organisaties met religieuze wortels heel veel hulp geboden aan groepen en mensen, die onder de radar bleven. Natuurlijk kunnen heel verschillende bronnen aangeboord worden om echt solidair te handelen. En soms wordt een religieuze overtuiging scheef bekeken omdat neutraliteit belangrijker zou zijn. Uiteraard mag niemand uitgesloten worden. ..Hoe blijven mensen het volhouden om tegen de stroom in te gaan? ...

We zijn benieuwd naar de interviews die de volgende weken plaats vinden en natuurlijk ook naar de conclusies. Alvast bedankt Robbe.

Enkele dagen te gast:

Een internationale groep studenten KDG werken een plan uit om het project rond 'Menstruatiermoede' meer bekend te maken in het werkveld van enkele andere landen: Oekraïne, Polen, Kroatië, Het is steeds zo bijzonder om in een internationaal gezelschap te zijn en tegelijk mekaars bekommernis te voelen. Humanaire inzet kent geen grenzen.



HARMATTAN

Het 'schooljaar' is voor onze studenten van de Nederlandse lessen weeral een heel eind gevorderd. Het is de gewoonte dat we ook buiten de lessen contact houden, dit gebeurt meestal langs whatsapp. We vinden het belangrijk dat iedereen goed op de hoogte blijft: zijn er wijzigingen, ziektes, afspraken, stakingen enz. waarom iemand niet kan komen;

Nu en dan ook blijde gebeurtenissen zoals geboorte, verkrijgen van papieren... We ondervinden dat het bijeenkomen om Nederlands te leren dan iets meer wordt dan enkel woorden of zinnen leren. Het is een 'gebeuren', mensen laten voelen dat ze een respectvolle plaats in onze stad verdienen. Zo stuurde R.G, een leerlinge bij Harmattan, die zwaar gevallen was en vertelde dat ze toch zou proberen te komen ons het volgende mooie bericht :

"Ik vind studeren nog steeds erg leuk voor mezelf, maar nu heb ik meer motivatie om het goed te doen voor mezelf en mijn zoon en mijn dromen waar te maken en de eerste route is om goed te leren studeren en te spreken, zodat ik de gesloten deuren kan openen."

"Dankzij jullie team, zelfs als je geen papieren hebt, krijg je toegang tot de school."

"Heel erg bedankt voor jullie allemaal en als het in de toekomst voor België tot een goede zaak heeft gemaakt, is het natuurlijk aan jullie te danken en jullie moeite met ons"

Het doet ons plezier om dit te horen en merken bij velen ook de dankbaarheid dat ze bij ons les mogen volgen. Door de Nederlandse lessen voelen ze zich gemotiveerd en krijgen meerwaarde in onze maatschappij. Het sociaal contact met anderen, de kansen die het hen kan bieden, meer zelfvertrouwen en wij leren veel van hen. *Vanessa*

Nog een berichtje van één van onze studenten:
"Jullie motiveren mij en geven mij hoop om te studeren".



En de nieuwe trimester wordt voorbereid!

In de laatste week voor Pasen trekken alle lesgroepen naar het Begijnhof.

De verse lentebloesem en paasbloemen staan er prachtig bij. Het is een plek van stilte in een stukje stad dat gebukt gaat door lawaai van straatwerken. Het is een gelegenheid om ook eens op een andere manier samen te zijn. En wie weet worden er hier of daar ook wel paaseieren ontdekt.

En ondertussen bereiden de lesgevers de laatste trimester voor. Die periode is iets meer naar buiten gericht: de bibliotheek ontdekken, kennismaken met de A kaart; een museum bezoeken of stadsexploratie. En het is ook fijn dat er een nieuwe groep kan opstarten op woensdagvoormiddag omdat er een nieuwe vrijwilliger zich aangeboden heeft.



ONZE INSPIRATIE

Verrijzenis... wat kunnen we er over zeggen?

Eigenlijk weinig, er is immers zoveel dat ons verstand, ons begrip te boven gaat. Maar we kunnen wel getuige zijn van mensen die zijn opgestaan, die “ontwaakt zijn” in hun leven. Verrijzenis betekent dan meer leven brengen in ons sterfelijk bestaan. Hoop in onze angsten. Moed in onze vrees. Verrassing in onze routine. Nieuwe vruchtbaarheid vinden wanneer alles verloren lijkt. Mislukking overwinnen. Leven terugbrengen waar droefheid is. De komst van iets onmogelijks voor het menselijke oog. Opnieuw geboren worden, ongeacht onze leeftijd.

Om dergelijke transformatie te ervaren moeten we naar onze eigen plaatsen van kwetsbaarheid gaan. Net als Maria Magdalena moeten we het risico durven nemen om naar het graf te gaan om te ontdekken wat ons gevangen houdt: onze ontgoocheling, ons verdriet, onze frustraties, ons twijfelen, onze wanhoop,.....

De grote paasoversteek beleven is dan bij het graf van onze kwetsbaarheid blijven staan en alles loslaten, ruimte maken voor een innerlijke transformatie, een geboorte. Omdat we weet hebben van de grote Oversteek van die Ene die ons verlost heeft.

Niet moeilijk dat het in de evangelies de vrouwen zijn die als eerste de aankondiging van de verrijzenis krijgen. Precies zij zijn het die leven dragen en het in de wereld brengen. Verrijzenis begint telkens wanneer een graf een kribbe wordt, een plaats van aankondiging, verkondiging en belofte.

Verrijzenis wordt zo een vraag die gesteld wordt aan onze eigen geschiedenis, aan elk van ons. Het antwoord hierop is te vinden in het evangelie: “Het graf is leeg! Ga weg, er is niets meer te zien in je leven op deze plek.”

In het grote avontuur van God en mens, zijn er ook nu nog veel volwassenen en jongvolwassenen die het aandurven de stap te zetten om opgenomen te worden in onze geloofsgemeenschap. En misschien verrast dit jullie. Geraakt, aangeraakt, verlangen zij om gedoopt en gevormd te worden. Om te mogen delen in Brood en Wijn. Men noemt hen catechumenen. Hun aantal is klein, maar niet onbeduidend. Ze zijn een teken van hoop, van vindingrijkheid van de H. Geest, van onvermoede inspiratie en creativiteit. Van verkondiging en belofte.

Samen leggen zij een traject af van vorming en initiatie met als hoogtepunt de Paaswake, het moment waarop ze gedoopt en gevormd worden, voor het eerst de communie ontvangen. Voor het tweede jaar op rij, heb ik het voorrecht gehad met een aantal van die catechumenen op pad te mogen gaan, als catechist, maar veel meer nog als vertrouwenspersoon en tochtgenoot. We kunnen elkaar zoveel leren!

Met één van hen kwam ik vorig jaar ook op bezoek in de Loodsen. We maakten kennis met onze werking en met een verkorte Mariawandeling. En dit jaar verblijft Annemie Luyten ons catechumenengroepje op Witte Donderdag met haar

bezoek in het teken van de voetwassing en diakonie. Inkeer en inzet zijn immers de twee benen waarop een ware gelovige door het leven gaat.

We weten allemaal dat elk kind aanmoediging nodig heeft om te groeien: applaus bij het eerste tandje, gejuich bij de eerste woordjes, een foto bij de eerste stapjes. Ja, we hebben allemaal supporters nodig om te groeien en te bloeien, met vallen en opstaan. Ook onze catechumenen kunnen zo’n daadwerkelijke steun gebruiken op de drempel van hun leven als gelovige..

Nieuw leven: laten we het behoedzaam omringen en verzorgen, met alle nodige aandacht, liefde en respect. Dat is onze taak. Uit liefde en in alle vrijheid. Zo worden wij zelf verrijzenismensen.
Annemie Dossche



DE LOODSEN: WETENSWAARD

WIE OVER 505 MANIFEST ARTIESTEN STEUN

505

CONCERTEN VOOR MENSELIJKHEID

ZONDAG 5 MEI 13U - GRATIS ANTWERPEN

Zondag 5 mei 13u talrijke artiesten gratis

505 - Concerten, dat zijn allemaal mensen die opkomen voor een wereld waarin iedereen een eerlijke kans krijgt op een goed leven;

- een wereld waarin we iedereen als mens zien, waarin we zorgen voor elkaar en onze planeet.
- We willen met z'n allen tonen dat wij nooit vergeten wat de kern van samen-leven is: zich inleven in een ander.
- Soms lijkt het alsof we dit verleerd zijn. Maar niets is minder waar. We zijn met velen die geloven dat het beter kan. Menselijker, oprechter, rechtvaardiger, zorgzamer.
- Wij zijn met velen die willen opbouwen in plaats van afbreken. Wij zijn solidair met iedereen die onze aandacht nodig heeft, nu én in de toekomst, binnen en buiten ons kleine land.
- Wij laten ons horen. Omdat het kan. Omdat het nodig is. Omdat we onze menselijkheid nooit loslaten.

2km lange tafel om bij aan te schuiven



Schuif mee aan tafel in **Borgerhout op zondag 31 maart**.

Er zijn al **5352 plaatsen** gevuld. Reserveer ook je plek en schuif mee aan de langste tafel van België.

[Reserveer nu](#)

Borgerhout, waar iedereen een lekkere maaltijd en verhalen met elkaar deelt

Wanneer?
Zondag 31 maart

Hoe laat?
19:30 uur tot en met 22:30 uur



Infoavond Woonclub

Waarom?

De zoektocht naar een kwaliteitsvolle en betaalbare huurwoning is voor veel mensen geen evidentie. Voor mensen in een kwetsbare positie is het niet makkelijk om een weg te banen op de huurmarkt. Daarom richtte Mondiale Werken Regio Lier in verschillende gemeenten en steden Woonclubs op. Hier gaan vrijwilligers samen met kandidaat-huurders op zoek naar een geschikte woning.

Praktisch?

Waar: De Loodsen, Antwerpen; Sint-Jacobsmarkt 43, 2000 Antwerpen
Wanneer: 14 mei, van 19u tot 21u30

Inschrijven? Mail naar inschrijvingen@mondialewerken.be of scan de QR-code



In samenwerking met



Op Paasmaandag 1 april 2024
Basisschool De Leertuin - Korte Altaarstraat 19 - 2018 Antwerpen
De lente staat symbool voor nieuw leven en hoop



Agape Festival

WAAR LIEFDE OP DE EERSTE PLAATS STAAT

TOEGANGSKAART

MAANDAG 01 APRIL 2024 | 12:00u-14:00u

EEN INITIATIEF VAN KOINONIA MINISTRIES & GOSPEL PALACE | WWW.CHARIS-EVENTS.COM