



# KAPSTOK

**Waarheen leidt onze weg?**



**Mogen wij  
op een  
extra steun  
rekenen om  
onze werking  
verder  
te zetten?**

Via rekening:

IBAN

BE33 0012 7977 4146

van De Loodsen



Heeft u graag een fiscaal  
attest?

Dan stort u best op rekening:

IBAN

BE80 7765 9023 3377

van Caritashulpbetoon vzw

Liefdadigheidstraat 39

1210 Brussel

-Met vermelding:

'Project 8369'

In onze wereld vandaag zijn er voldoende elementen die ons de weg doen kwijt raken.

Er zijn ontelbare aantrekkingspolen, verwarrende berichten, doodlopende sporen, gewelddadige gebeurtenissen, kortom verlies van zekerheden.

En toch zit er diep in een mens een verlangen om weer op een heilzaam spoor te komen.

Overdadige kerstmarkten, overvolle feestfolders, catalogen vol geschenksuggesties zijn niet direct een antwoord.

Misschien vinden we in het kerstverhaal wel een aanwijzing voor de richting waarin we kunnen gaan. Een koppel op de vlucht waarvoor geen plaats was, ook niet voor het kind dat zou geboren worden, belandt in een stal. Ze worden eerst bezocht door herders, een verwaarloosbare groep (schorrie morrie zegt de bijbel). Later zullen geleerden en wijzen hun weg wijzigen om de echte Messias te vinden.

Doorheen vallen en opstaan zetten we dagelijks onze weg voort, maar laten we mekaar helpen om op een heilvol spoor te komen, mekaar de hand reiken over alle verscheidenheid heen, met genegenheid, warmte en eenvoud en vooral met een perspectief voor kinderen en jongeren.

Het zijn de kleine hoopvolle lichtjes, die ons het pad wijzen. Een fijne kersttijd!

Annemie Luyten

Nummer 273  
December 2024

# DE LOODSEN : STEUNPUNT

## Reflectie op mijn stage bij De Loodsen:

Immigratie is een complex en actueel onderwerp. Enerzijds wil België overbevolking tegengaan, anderzijds bieden we hulp aan mensen in nood. Dit spanningsveld maakt immigratie tot een thema zonder eenvoudig antwoord. Mijn interesse hierin was de reden om te kiezen voor een stage bij De Loodsen. Deze organisatie ondersteunt vrouwen in kwetsbare situaties, zoals vrouwen zonder wettig verblijf, via opvanghuizen en projecten zoals taallessen.

Tijdens mijn stage heb ik Harmattan leren kennen, een project dat Nederlandse lessen biedt aan anderstaligen zonder wettig verblijf. Dit helpt hen om zich beter te redden, contacten te leggen en zich te integreren. Het project geeft deze mensen een gevoel van hoop en toekomstperspectief, ondanks hun moeilijke situatie.

Daarnaast werkte ik bij Sint-Antonius van Padua VZW, waar ik hielp met voedselverdeling en kledinguitgifte. Wat mij opviel, was hoe goed alles georganiseerd is. Mensen betalen bijvoorbeeld symbolisch één euro voor kleding, wat hun waardigheid respecteert. Ook wordt regelmatig gecontroleerd of de hulp terecht komt bij de juiste mensen.

Een hoogtepunt van mijn week was een bezoek aan De Overzet. Hier hielp ik mee met een quiz over België, waarbij de deelnemers enthousiast meededen. Het was bijzonder om te zien hoe een eenvoudige activiteit voor verbinding en plezier kan zorgen.

Deze stage was een waardevolle ervaring. Ik heb niet alleen geleerd over het werk van De Loodsen, maar ook over de kracht van solidariteit.

De organisatie biedt meer dan praktische hulp: ze geeft mensen een gevoel van hoop en waardigheid. Deze lessen zal ik niet snel vergeten.



Wat ik zelf meeneem uit deze stage, is het besef dat iedereen een verschil kan maken, hoe klein ook. Soms is het genoeg om te luisteren, een handje te helpen of iemand het gevoel te geven dat hij of zij er niet alleen voor staat. Ik ben dankbaar voor alles wat ik heb mogen leren en ervaren, en ik hoop dat ik in de toekomst ook iets kan betekenen voor anderen, net zoals De Loodsen dat doet.

Anna

6e jaars Steinerschool

## Nieuwe groep voor Harmattan:

In januari breidt ons project Harmattan uit met een extra groep Nederlandse lessen voor mensen zonder wettige verblijfsdocumenten. Dankzij onze toegewijde vrijwilligers volgen al 9 groepen wekelijks les. Toch blijft de vraag naar ons aanbod groeien terwijl we, helaas nog regelmatig geïnteresseerden moeten teleurstellen en op een wachtlijst moeten plaatsen of doorverwijzen. Met de oprichting van een nieuwe klas willen we aan deze behoefte tegemoetkomen.

De lessen van de nieuwe groep starten op **donderdag 9 januari** en zullen wekelijks doorgaan van **9.30 tot 11.30 uur**. Wie zich wil inschrijven, kan het beste langskomen bij **De Loodsen, Sint-Jacobsmarkt 43 in Antwerpen**, of ons **telefonisch bereiken op 03 234 05 11**.

Maar Harmattan is meer dan alleen een plek om Nederlands te leren. We geven onze cursisten ook een gevoel van verbinding en bieden warmte. Daarom organiseren we regelmatig ook activiteiten buiten de klasmuren, zodat cursisten en onze vrijwilligers elkaar op een andere manier ontmoeten en het sociale contact versterkt wordt. Rond de feestdagen bijvoorbeeld leggen we extra nadruk op samenzijn en gezelligheid. Met sfeervolle bijeenkomsten proberen we een stukje kerstgevoel te brengen, waarbij er ruimte is voor ontmoeting, tradities en plezier.

Zo draagt Harmattan niet alleen bij aan taalvaardigheid, maar ook aan het opbouwen van een ondersteunende en warme gemeenschap.

(Layla)

## De twaalf: kunstsproject in de Begijnhofkerk te Antwerpen



Ze staan nog steeds mooi opgesteld de twaalf figuren, teruggekeerd van overal. Ze werden vervaardigd door Renate Els Aerts. Expressieve koppen, gegroeid vanuit markante ontmoetingen die Els had met (buiten) gewone mensen: vrouwen en mannen, met diverse talen en nationaliteiten, vaak gevlucht vanuit hongersnood en oorlog. Allen hunkerend om mee te mogen aanzitten aan de scheefgegroeide wereldtafel.

Wanneer mensen de moeite doen om naar de achterzijde van de tuin in het Begijnhof, de kerk binnen te gaan, is het stil verwijlen bij deze medeburgers. Zeker in deze kersttijd is het een meditatie waard om na te denken hoever de deur van onze herberg open staat en wie er mogen in vertoeven.

Dagelijks te bezichtigen tussen 10u en 17u.

## En Sinterklaas bracht iets heel bijzonder mee...

O, kom er eens kijken,  
wat ik in mijn schoentje vind.  
Alles gekregen van die beste Sint.  
En wat brengt de Sint ons dit jaar...  
'een nieuwe keuken!'



Op vier december vierden we de plaatsing van de nieuwe keuken in De Overzet. Zes december naderend leek het ons een leuk gegeven om dit te vieren in Sinterklaas thema. Samen met de vrouwen en kinderen die in De Overzet wonen of er vroeger gewoond hebben, organiseerden we een gezellig samenzijn met heerlijke pannenkoeken vol fruit en slagroom.

De vrouwen die elk hun eigen gewoontes hebben in de keuken zijn dan ook dolenthousiast met deze vernieuwing. Met verschillende huishoudens samenleven is absoluut geen evidentie. Wanneer dit gecombineerd moet worden in een veel te kleine keuken kan dit voor spanningen zorgen. De nieuwe, ruimere keuken stelt de vrouwen opnieuw in staat om elk hun eigen ding te doen. Verder geeft het ons de mogelijkheid om in de toekomst een extra opvangplaats te creëren.



Wij danken alvast iedereen die reeds bijgedragen heeft om dit mee mogelijk te maken. Natuurlijk kunnen we nog een financieel duwtje goed gebruiken om de keukens verder in te richten!



De splinternieuwe keuken



## Ucsia opent haar (ver)nieuwde huis !



Op de hoek van de Koningsstraat en de Prinsstraat prijkt nu een prachtig mooi gebouw. Alhoewel Ucsia er reeds vroeger haar secretariaat had, heeft het nu een heel grondige renovatie gekregen en die mag er zijn. Het is ook de gelegenheid om de werking open te gooien naar een breed middenveld en de hele Universitaire gemeenschap.

Dat werd gevierd en ook reeds concreet gemaakt in de week van 11 november. Rond thema's van voedselzekerheid en migratie werden studiemomenten ingericht.

Vanuit de Loodsen zijn we zeer blij dat we een plaatsje in deze samenwerking krijgen. Het biedt de gelegenheid om onze basiswerking ook academisch te laten ondersteunen. En omgekeerd: studenten krijgen de kans om ervaring op te doen en vandaaruit te leren.

Dat gebeurt in de uitwerking van de SOLIDARITEITSACADEMIE. In hun missie staat: *'Wij werken samen met anderen die bouwen aan hoopvolle, alternatieve toekomst, streven academische excellentie na, denken diepgaand na over de voorwaarden voor radicale verandering en dragen actief bij aan de verwezenlijking ervan.'* Een hele boterham!

Tijdens de eerste week van februari gaat er alvast een Winterseminarie door waarin een 35 tal internationale studenten de kans krijgen om boeiende sprekers te ontmoeten rond het thema van 'Uitdagingen vanuit Migratie en Europese solidariteit'. Tijdens de namiddagen nemen ze deel aan de praktijk en zullen dus ook met de Loodsen op pad gaan.

(Annemie)

## Een heel weekend feest! Feest in de sector!

### 25 jaar Vreemdelingenpermanentie Atlas

Op vrijdag 22 november vierden we in Atlas het 25jarige bestaan van de 'Vreemdelingenpermanentie', die nu zijn nieuwe naam kent 'Consultatie migratierecht'. Met de Vreemdelingenpermanentie probeert het Team migratierecht van Atlas (voorheen 'Infopunt verblijf en rechtspositie') samen met een advocaat met specialisatie migratierecht mensen in kwetsbare situaties hun weg naar het recht te laten vinden. Ondanks de grote uitdagingen die dit met zich mee brengt, gaan ze resoluut voor toegankelijk, zorgzaam, klantvriendelijk en verstaanbaar rechtsadvies.

Bij deze kunnen we ook even de tijd nemen om het Team migratierecht te bedanken voor hun advies aan de professionele sector.

In het kader van de perspectiefbegeleiding van de vrouwen in Overzet en Overstap is er een grote nood aan juridische expertise. Naast de juridische expertise die we zelf opbouwen door vorming en ervaring, doen we regelmatig beroep op de juristen van het Team migratierecht als de complexiteit van het vreemdelingenrecht ons petje te boven gaat. Via hun helpdesk staan ze altijd voor ons paraat om samen een antwoord te vinden op de meest complexe vragen omtrent verblijfsrecht.

### Restaurantdagen Filet Divers

Na een feestmaal in Atlas, mochten we de dag nadien aansluiten voor een feestelijk buffet in Filet Divers.



Naar aanleiding van de restaurantdagen, georganiseerd ten voordelen van de werking van Filet Divers, werden enkele van de vrouwen uit De Overzet opgetrommeld om mee in actie te schieten. Vele van onze vrouwen zijn er al jaren gekend omwille van hun bezoeken aan de sociale kruidenier. Ze ondersteunen ondertussen zelf de werking door hun vrijwilligerswerk. Mensen zonder wettig verblijf krijgen zelden de kans om vrijwilligerswerk te doen. We zijn Filet Divers enorm dankbaar dat ze onze vrouwen deze opportuniteit bieden. Het betekent enorm veel voor hun menselijke waardigheid. Zo trots dat ze waren dat ze mochten koken voor de restaurantdagen. Oefenen, oefenen, oefenen, om in het Nederlands hun eten te presenteren.

(Ella) 4

# VELE PLAATSEN BUITEN HUIS

## Tochten van hoop

Op de Dag van de Vrijwilliger mochten we een enthousiaste groep van vrijwilligers van het Vluchtelingencentrum van Kapellen ontvangen. Paul Bats leidde hen rond in de buurt. De regen werd getrotseerd.

Voor en na de wandeling was er ook ruim tijd om ervaringen uit te wisselen. Het doet steeds deugd om mensen te ontmoeten die zich inzetten en soms tegen de stroom in moeten varen.



Ook werden op verschillende momenten in het kader van de Tocht 'Mensen met een missie vroeger en nu' de trappen van de Van Straelentoren beklommen. Na de 100 treden volgt er, ondanks mist of regen, steeds een mooi uitzicht over de stad.

Tochten kunnen steeds aangevraagd worden, liefst een beetje op voorhand en de winterperiode is niet altijd het aangenaamste moment.



## Wat me soms ontroert...

Hoe langer we met de Loodsen een spoor van solidariteit mogen trekken, hoe merkwaardiger het is hoeveel mensen ons financieel blijven steunen. Het zijn geen massale giften van enkele 'mecenassen'. Een enveloppe met geld, uitgespaard op een familiefeest; iemand die een deel van haar pensioen deelt, regelmatige stortingen langs Caritas Hulpbetoon, een spaarpot bij een verjaardag of huwelijksjubileum... onopvallende bijdragen die ons echt een hart onder de riem steken.

Hoezeer we ook proberen structurele subsidies te bekomen, toch is het dat mee-delen van zovelen dat onze werking overeind houdt? We hopen dat we daar ook op mogen blijven rekenen.

En daarbij is er zeker ook een heeeeel groot woord van dank nodig voor alle hand- en spandiensten die we mogen ervaren in onze projecten en op de Loodsen zelf. Van bij de poort tot op het dak, hopen we dat bezoekers een gastvrij onthaal en wat warmte mogen ervaren.

En zo sluiten we het jaar af met onze grote dankbaarheid en allerbeste wensen voor 2025.



Op woensdag 8 januari om 12u is iedereen, die wil of kan, uitgenodigd voor een nieuwjaarsdrink.

(Annemie Luyten, Ella, Layla, Bell, Frank, Paul)



## Samen tegen armoede

In de vorige Kapstok vertelden we reeds over de steun die we voor het project Harmattan ontvangen in het kader van de campagne van Welzijnszorg 'Samen voor waardig werk'.



We engageren ons hierbij om te gaan getuigen over onze projecten bij geïnteresseerde groepen. Zo waren we onder meer welkom bij de zusters van het Convent van Bethlehem.

Je kan nog steeds tekenen voor waardig werk door te surfen naar [samentegenarmoede.be](http://samentegenarmoede.be) en de petitie te ondertekenen. Op verschillende plaatsen is er ook nog de Soep op de stoep actie zoals hieronder in St. Anna-ten-Drieën



# DE LOODSEN: WETENSWAARD

## ALLES met ALLES

Een muzikale en beeldende vertelling  
door solidariteitskoor Frappant



De vleugelslag van een vlinder in Brazilië kan maanden later een orkaan in Texas veroorzaken. (dixit Amerikaanse wiskundige en meteoroloog Edward Lorenz in 1961)

In de wereld en de mensen zit een krak. Wat ooit zeker was, staat op losse schroeven. Boven datgene waar we ooit in geloofden - geluk, vrede, toekomst, gelijkheid - hangt een donkere wolk. Vluchten kan niet meer, lijkt het ... maar wat dan wel?

Met beelden en muziek zoeken we tussen het puin van gisteren en vandaag, naar gensters die een vuur kunnen ontsteken. Een vuur van hoop en toekomst, van kleine stappen en grote idealen, van verbinding, vooral van verbinding. Want alles hangt samen met alles. We zingen omdat wij de mensen en de aarde graag zien en morgen een betere wereld hopen door te geven. Sinds 1988 zingt het Solidariteitskoor Frappant over de wereld en de mensen.

Voorstellingen:

22 febr. Schouwburg De Kern, Wilrijk  
23 febr. (matinee), Schouwburg De Kern, Wilrijk • 15 maart ANNA3, Antwerpen Linkeroever  
26 april CORSO, Berchem  
18 mei (matinee), CC Binder, Puurs - St. Amands  
7 juni 2025, Schouwburg De Kern, Wilrijk

## Foto's en afbeeldingen

De meeste foto's zijn van eigen makelij. Wel hebben we gegrastuind bij Ucsia, Welzijnszorg, Bisdom Antwerpen, St. Anna linkeroever, Filet Divers

## Afrikadag 5 jan.



Het bisdom Antwerpen (werking Globant) en de internationale Afrikaanse gemeenschappen van onze stad nodigen u van harte uit voor de jaarlijkse Afrikadag.

Op het feest van de 'Openbaring van de Heer' (in de volksmond beter bekend als de dag van 'Driekoningen') vieren wij traditiegetrouw deze vreugdevolle ontmoeting die in het teken staat van verbondenheid en solidariteit met de Afrikaanse kerkgemeenschappen.

De Afrikadag vindt plaats op zondag 5 januari om 10u. in de Sint-Walburgiskerk in Antwerpen. We starten met een kleurrijke eucharistieviering, voorgegaan door onze bisschop Monseigneur Johan Bonny, en sluiten af met een gezellig samenzijn en een nieuwjaardrink. Iedereen is van hart welkom om mee te vieren!

## ANNA3



LINKEROEVER ZINGT KERST  
zaterdag 21 december 20.00 uur

Gastoptredens van  
Amica Musica  
Myriam Baert  
Joannes Thuy

Drankje inbegrepen  
in de ticketprijs



SINT-ANNA-TEN-DRIËNKERK  
HANEGRAEFSTRAAT 1 LINKEROEVER  
TICKET: 10 EURO WWW.ANNA3.BE